

Ooit was er eens...

Ooit, ja ooit, toen speelden we ons spelletje pétanque gedurende de wintermaanden in een oude sportschool aan het Henry Dunantplein. Daar zaten we lekker droog en (vooral) warm.

Waren we jarenlang gewend geweest aan de (veel te) lage plafonds in de vorige binnenlocatie, in de sportschool zat een lekker hoog plafond en daarmee was het voor iedereen best wel lekker spelen.



Maar..., vanaf het begin was duidelijk dat ons onderkomen in de sportschool van tijdelijke aard zou zijn. Op het middenterrein van het Henry Dunantplein bleek 'op termijn' een ondergrondse parkeergarage gepland en tijdens de bouw daarvan zou de plek van 'onze' sportschool dienen als tijdelijke vervangende parkeerruimte. Daarna zou op die plek winkelruimte met daarboven nieuwe appartementen worden gerealiseerd.

Nadat we (nou ja, onze vrijwilligers dus...) de nodige aanpassingen hadden gerealiseerd in de sportschool en de betonnen vloer van een laag grind hadden voorzien, hebben we enkele seizoenen tot ieders tevredenheid van deze binnenlocatie gebruik kunnen maken.

Totdat in de zomer van 2021 ons het bericht bereikte dat eind van dat jaar onze binnenaccommodatie zou worden gesloopt. Diverse vrijwilligers zorgden er (weer) voor dat ruim voor de deadline de nodige zaken en materialen (vooral veel grind...) uit de locatie werden verwijderd en elders werden opgeslagen.

En nu, december 2021, is onze binnenlocatie dus jammerlijk met de grond gelijk gemaakt. Ondanks diepgaand onderzoek van diverse leden van ons is er nog geen vervangende (binnen)ruimte gevonden waar wij ons geliefde spelletje overdekt zouden kunnen spelen.

Onze jarenlange inspanningen bij de gemeente Hillegom voor een nieuwe accommodatie, inclusief een (relatief eenvoudige) speelhal, zijn weliswaar nog immer gaande maar de termijn daarvoor (en óf die plannen daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden) is nog altijd redelijk onduidelijk.



Tot die tijd spelen we dus (nu nog steeds) in de buitenlucht.

Door de huidige coronabeperkingen kunnen we op onze buitenlocatie slechts overdag terecht. Om 17:00 uur wordt ons terrein gesloten...

En dus resten ons slechts de herinneringen en de foto's...

Bijgaand twee foto's van de huidige stand van zaken omtrent onze (inmiddels helaas dus voormalige) binnenlocatie...